

Datum:	10 september 2017
	Startzondag
Votum / zegengroet	Sela
Openingslied(eren)	Met open armen, Welkom in Gods huis NLB 216: "Dit is een morgen als ooit de eerste"
kinderlied	NLB 186 "Er is geen plaats"
Gebed om opening Gods Woord	
1e schriftlezing	Lukas 19 : 1 - 10
Lied na de schriftlezing 1	Lied 531 "Jezus die langs het water liep"
Tekst	Lukas 19 : 10
Preek	
Amenlied na de Preek	"Geef mij nu je angst"
Leefregel	Filipp. 2 : 1 - 5
Zingen:	Opwekking voor kids 126 (zingen de kinderen die terugkeren)
Collecten	
Gebed over Preek en Voorbeden	
Slotzang	NLB 416 "Ga met God en Hij zal met je zijn"
Zegen:	

Ik ben nieuwsgierig naar Jezus ...

Welkom in Gods huis.

Dat zongen we aan het begin van deze bijzondere kerkdienst.

Bijzonder omdat we als gemeente het nieuwe seizoen starten, en vanuit Kompas en Lichtzijde bij elkaar op bezoek zijn.

En bovenal bijzonder omdat we zoveel mogelijk gasten hebben uitgenodigd om eens mee te komen en mee te proeven. Wat gebeurt er tegenwoordig in een kerkdienst?

Hoe voelt dat en smaakt het misschien naar naar meer?

Als je vandaag op de uitnodiging bent ingegaan - waar ben je eigenlijk naar op zoek?

Dat is trouwens een goede vraag voor iedereen die hier zit. Waar ben je naar op zoek in de kerk? Welk antwoord geef je aan burens of aan je opgroeiende kinderen, als ze daar naar vragen? Die kerk, en die kerkdienst, wat zie je daar helemaal in? En wat heb ik daar te zoeken? Waarom zou mij dat boeien?

In het verhaal dat we vanmorgen hebben gelezen komen we een man tegen die heel nieuwsgierig is naar Jezus: Zacheus de hoofd tollenaar.

Wat is een hoofd tollenaar? Iemand die leiding geeft aan een team belasting ontvangers.

De stad Jericho, waar hij woont en werkt, was in Jezus' tijd een belangrijk handelsknooppunt en er werd tol geheven op die handel.

Hij was niet in dienst van de overheid, maar een zelfstandig ondernemer. Zo ging dat in die tijd. Je kon het recht om tol te heffen *pachten* van de Romeinse overheid. Vervolgens was je verplicht om de belasting op te brengen die de Romeinen hadden opgelegd. En als je dan nog *iets* meer binnenhaalde, dan had je er zelf ook nog een aardige boterham aan. Dat was het verdienmodel, zeg maar.

Van Zacheus lezen we dat hij zeer rijk was, dus we mogen aannemen dat hij heel wat meer binnenhaalde dan hij aan de Romeinen hoefde af te dragen.

En hoe vonden de andere mensen dat?

Ze vonden het misselijkmakend. Tollenaars werden met de nek aangekeken, als hele foute profiteurs. Niemand had medelijden met hen, ze stonden aan de rand van de samenleving, met al hun geld. In dit verhaal zien we dat letterlijk gebeuren. Er is voor Zacheus geen plaats, ze laten hem niet toe, hij kijkt tegen de ruggen van de mensen aan.

En toch wil hij die Jezus, die in aantocht is, wel eens van dichtbij zien.

Waarom? Wat maakt hem zo nieuwsgierig?

Dat komt omdat uitgerekend deze Jezus, deze jonge en nieuwe leraar, bekendstaat als iemand die *wel* met tollenaars omgaat. Het schijnt zelfs dat hij wel eens bij ze thuis gegeten heeft.... Wat is dat voor iemand, vraagt Zacheus zich af.

Om daar achter te komen klimt hij in een boom, en verschuilt zich tussen de bladeren. Het is een treffend beeld, Hij is nieuwsgierig, maar hij houdt ook afstand. Hij wil wel zien, maar niet gezien worden. En op die manier staat Zacheus model voor veel zoekers rond de kerk. Maar ook wel *binnen* de kerk.

Ik denk bijvoorbeeld aan jonge mensen, die in de kerk zijn opgegroeid, die weten dat Jezus er is, en dat veel mensen iets in hem zien. En nu staan ze zelf voor de keus. Wat zou deze Jezus voor mij kunnen betekenen?

Ik ben nieuwsgierig, maar ik verstop me ook een beetje. Eerst eens zien, wat die Jezus werkelijk voorstelt.

hij ziet mij zitten

En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. Jezus ziet *mij* zitten.

In dit verhaal zien overkomt het Zacheus. Hij heeft zich verstoppt in zijn uitkijkpost, maar Jezus ontdekt hem.

En dat niet alleen: hij spreekt Zacheus ook *persoonlijk* aan. Hij roept hem bij zijn naam.

Dat is verbluffend. Hoe kan Jezus weten waar Zacheus is, en hoe kan Jezus is Godsnaam weten hoe Zacheus heet? De simpele verklaring is, dat Zacheus zo berucht was, dat zelfs Jezus al wel eens over hem gehoord had. De bovennatuurlijke verklaring is, dat Jezus, Zoon van God, de mensen kent. Hij kent ons allemaal bij onze naam, en weet wat er leeft in onze harten. Laten we daar maar van uitgaan.

En zo wordt de zoekende Zacheus gevonden. Want ook Jezus is een zoeker. Hij is gekomen om te zoeken. We kennen het beeld uit eerdere verhalen in Lukas, van een herder die zijn verloren schaap zoekt, een vrouw haar verloren geldstuk, of een vader zijn verloren zoon. Die verhalen worden verteld als Jezus uitlegt dat hij gekomen is om uitgerekend tollenaars en zondaars op te zoeken, en contact met hen te hebben.

Laat het voor alle zoekers in en rond de kerk een hoopvolle boodschap zijn: jij zoekt, en misschien zoekt je niet eens zo gretig, maar ook Jezus zoekt. Hij kent je persoonlijk en hij wil jou huis en jou leven binnengaan. En er verblijven.

Wij zijn als gemeente het lichaam van Christus op aarde, nu hij hier niet meer persoonlijk rondloopt. En dus mogen we ons vandaag afvragen: hebben wij diezelfde zoekende mentaliteit?

Speuren we rond de kerk en in de kerk de boomkruinen af? Zoeken we mensen op in hun schuilplaatsen, waar ze stilletjes op de uitkijk zitten?

Vandaag hebben we de kerkproeverij. Hoeveel mensen heb je uitgenodigd?

Wil je eigenlijk wel dat jou vrienden en collega's meekomen naar de kerk?

Of denk je van te voren al dat ze zich er toch niet thuis zullen voelen?

En waarom dan niet?

Het zou toch heel merkwaardig zijn, dat je de kerk van Christus, waar jij je 100% thuisvoelt, waar jij graag naar toegaat, dat je die piekervaring niet gunt aan anderen

Of voel jij jezelf eigenlijk ook niet thuis in je eigen kerk?

Heb je het gevoel dat je met jou kerk en jou Verlosser niet meer voor de dag kunt komen? Geeft hij geen antwoorden meer op de vragen die in deze tijd leven, of ook nauwelijks meer op je eigen vragen?

Dan zou je juist je burens en vrienden moeten uitnodigen en dat eens bespreken. Wat doet zo'n dienst je eigenlijk? Wat vond je mooi, en bemoedigend? Wat vind je vreemd? Wat stuit je tegen de borst? En wat kunnen wij daarvan leren?

In de ontmoeting van Jezus met Zacheus zien we trouwens precies het omgekeerde gebeuren. De mensen van de kerk vinden *hem* niet goed genoeg.

Hij is een uitzuiger en een landverrader, hij is te fout voor woorden, en in de kerk is voor hem geen plaats. En wanneer Jezus wel thuiskomt bij Zacheus, wordt er flink gemopperd. Jezus papt aan met zondaren, het moet niet gekker worden.

Werkt het voor jou ook zo? Dat je je burens niet uitnodigt, omdat jij ze niet goed genoeg vindt voor Jezus? Dat ze zich eerst maar eens moeten gaan houden aan jou ideeën en regels, voordat ze welkom zijn bij Jezus?

en hij redt mij

Nou, dan moet je, net als de mensen in Jericho, nog leren wat de essentie is van Jezus werk. Jezus ziet mijn zitten en hij *redt* mij.

Hij is gekomen om te zoeken en te *redden* wat verloren was.

En dat is geen gemakkelijke boodschap.

En toch is het precies wat Jezus komt doen. Redden wat verloren is.

Aan Zacheus is die boodschap besteed. Jezus zoekt en vindt hem niet alleen, hij noemt hem niet alleen bij zijn naam, maar hij geeft hem ook een opdracht.

"Kom vlug naar beneden, want ik moet vandaag in jou huis verblijven."

Dan aarzelt Zacheus niet langer, en hij blijft niet op een afstand, maar hij gehoorzaamt.

Heel letterlijk. Hij doet exact wat Jezus zegt, hij komt snel naar beneden en stelt zijn huis beschikbaar. Hij is diep onder de indruk van de redding en laat het niet bij woorden alleen. Hij kondigt aan dat hij een nieuw leven gaat beginnen. Zijn vermogen gaat naar de armen, en hij stelt iedereen schadeloos, die hij heeft afgeperst.

En hij erkent Jezus als zijn Heer. En dat is zijn redding, zijn enige houvast.

En daarmee komen we aan aan paar heel belangrijke lessen voor iedereen die hier vandaag in de kerk zit. Als regelmatig kerkganger, als gast of als zoeker.

Jezus zoekt ons allemaal. Dat is geen vraag. Dat is een belofte, dat is zijn missie.

En Jezus geeft aan dat het inderdaad zo *moet*. Zijn missie is niet vrijblijvend, hij is de enige weg. Maar, wil jij wel gevonden worden? Door Hem, die het *verlorene* zoekt. Durf je zo naar jezelf te kijken? Wil je al je eigen redding plannetjes opgeven, en je volledig overgeven aan Jezus? De enige die werkelijk iets nieuws te bieden heeft?

Is dat de kern waar het om draait in je geloof, in je gaan naar de kerk?

Dat is een grote stap. Maar daarbij mag je worden bemoedigd door de *volgorde* in het reddingverhaal van Zacheus. Jezus vindt, hij roept je naam. Jij ontvangt hem vol blijdschap en hij gaat met jou aan tafel. En daarna komen de bekering en de goede voornemens. Niet andersom.

Jezus zegt niet: Zacheus, als jij eerst je geld aan de armen geeft, en eerst al je misdaden goedmaakt, *dan* ben je goed genoeg. Dan pas wil ik je accepteren.

Jezus roept je, zoals hij je vindt en kent. En zijn komst in jou leven, die zet de verandering in gang. Hij houdt te veel van je, om je te laten blijven wie je was.

Geef je over aan hem, en hij geeft je een nieuw leven en een nieuwe geest van binnen.

En dus wordt de vraag: wil ik me echt overgeven, mag Jezus de *Heer* van mijn leven zijn?

Op die vraag zeggen veel mensen tegenwoordig: nee. En misschien zijn de kerken daarom zo leeg. Zelfs vandaag, ondanks alle uitnodigingen.

Laatst hoorde ik, bij zomergasten, Claudia de Breij. En heel boeiend gesprek waarin Claudia overkwam als iemand die echt het beste voorheeft met haar medemensen.

En zeker met de zwakkeren in de samenleving. Toch had ze zich, zo bleek, niet nadrukkelijk ingezet voor homoseksuelen, terwijl ze dat zelf wel is.

"Ja", zei ze, "dat wil ik dan weer niet. Ik wil graag met iedereen in gesprek blijven, maar als mensen gaan zeggen: jij bent van ons, dan haak ik af."

Jezus vraagt dat offer wel. Hij wil je helemaal.

Hij komt niet even langs, hij moet in jou verblijven en jij mag bij hem inwonen.

En hij *geeft* zich dan ook helemaal. Dat is de manier waarop Hij het verlorene redt.

Hij is in alles gehoorzaam aan zijn hemelse Vader. Hij brengt de mensen die zich aan hem hebben overgegeven, weer op hun eigenlijke bestemming.

Een leven in volstrekte vrede met God en in perfecte harmonie met elkaar.

Dat begint al hier op aarde, met vallen en opstaan.

En dat wordt helemaal perfect in Gods koninkrijk, in de eeuwige toekomst.

Amen

Verwerkingsvragen

Algemeen

Bespreek eerst eens met elkaar wat je in z'n algemeenheid aan deze preek hebt gehad en besteedt daarbij aandacht aan hoofd, hart en handen.

- Wat heb je van de preek *geleerd*, wat waren nieuwe feiten of inzichten?
- Welke *gevoelens* heeft de preek opgeroepen? Wat deed hij met je?
- Welke goede *voornemens* heb je aan de preek ontleend? Heeft de preek je in beweging gezet? En in welke richting dan?

Contact maken

De preek zoomt in op het werkelijk contact dat Jezus maakt.

- Lukt het jou om op die manier contact te maken met andere mensen?
- En om daarbij namens Christus uitnodigend te zijn?

Redden wat verloren is

De preektekst (Lukas 19 : 10) benadrukt dat Jezus komt redden wat verloren is. Dit roept een heel aantal vragen op waar je het eens met elkaar over zou kunnen hebben.

- Beschouw ik mezelf als iemand die, inderdaad, zonder Jezus redding verloren is?
- Sta ik daar eigenlijk vaak bij stil?
- Als je dit betreft op jezelf, waar leg je dan het meeste accent? Op het gered zijn of het verloren zijn?
- Twijfel je er wel eens aan of je jezelf wel mag beschouwen als iemand die gered is?
- Wat heb je nodig (of wat helpt je), om die twijfel te boven te komen?