

Datum:	20-8-2017 09:30
	Kompas
Votum / zegengroet	
Openingslied(eren)	NLB 103a : 1 en 4 "Loof nu mijn ziel de Here" NLB 868 : 1 en 5 "Lof zij de Heer, de almachtige koning"
kinderlied	E&R 76 : "Alzo lief had God de wereld"
Gebed om opening Gods Woord	
1e schriftlezing	Matteus 3
Lied na de schriftlezing 1	GKB Psalm 72 : 1 "O God wil aan de koning schenken"
2e schriftlezing	Matteus 4 : 12 - 17
Lied na de schriftlezing 2	GKB Psalm 72 : 2 "Dan zullen bergen vrede dragen"
Tekst	Matteus 4 : 17
Preek	
Amenlied na de Preek	Psalm 72 : 10 : "De Here God zij lof bewezen"
Leefregel	Efeze 4 : 2 - 6 BGT
Zingen:	GKB Gezang 89 : 3 "Heer verzoener van mijn zonden"
Collecten	
Gebed over Preek en Voorbeden	
Slotzang	GKB Gezang 38 "Zoek eerst het koninkrijk"
Zegen:	

Al bijna jarig!

Lieze is al bijna jarig. Ze wordt 8. En dat is een heel belangrijke leeftijd, want zo oud moet ze zijn om ... op voetbal te mogen. En dat wil Lieze al heel lang. Ze wilde het al ... voordat de Nederlandse vrouwen kampioen waren geworden. Maar pappa had gezegd, pas als je acht ben mag je er op.

Maar jarig zijn is natuurlijk ook leuk om al die andere dingen die gaan komen. Kadootjes, een feestje, de leuke speurtocht die pappa altijd uitzet voor de de hele groep, samen Franse frietjes eten, en dan later in de auto iedereen thuisbrengen. En dan 's avonds de vuurkorf nog even aan ...

Lieze werd helemaal blij als ze er aan dacht, en het was al bijna zover!

Gods koninkrijk

We verwachten de komst van Gods koninkrijk. Sterker nog: we *bidden* om de komst van dat rijk. In de komende periode willen we ons als gemeente (samen met de Lichtzijde) gaan bezinnen op de betekenis van Gods koninkrijk, in een serie preken over het Onze Vader. Dat staat voor na de startzondag op de planning.

Vandaar dat ik nu, als voorbereiding, twee preken wil houden over het koninkrijk van God. Vanmorgen aan de hand van het preken van Johannes de Doper en van Jezus zelf. "Kom tot inkeer", zegt Jezus, "want het *koninkrijk van de hemel* is nabij"

"Het koninkrijk van de hemel." Zo noemt Matteus het vaak. En hij bedoelt daar hetzelfde mee als "Het koninkrijk van God". Maar wat bedoelt hij er dan precies mee? Het zal je zijn opgevallen dat noch Johannes, noch Jezus zelf, dat uitvoerig uitlegt. Niet in dit hoofdstuk tenminste. En daaruit mag je afleiden dat ze deze term bekend veronderstellen bij hun hoorders. Die wisten kennelijk waar Johannes en Jezus het over

hadden. En daarbij *verwachtten* ze ook de komst van Gods rijk, want het enige dat Johannes en Jezus doen is zeggen: Opgelet, het Koninkrijk van God is nabij.

Over het koninkrijk van God hadden de hoorders inderdaad hun ideeën.

Ze hadden in de eerste plaats hun gezamenlijke volksherinneringen aan het verre verleden, dat Juda nog een zelfstandig koninkrijk was. Geleid door David en zijn afstammelingen. Dat was heel lang geleden en die tijd was voorgoed voorbij.

Nou, ja ... voorgoed? Dat kon je nu ook weer niet zeggen.

Want ze hadden ook de profeten, die, na de ondergang van Juda, geprofeteerd hadden over een herstel van het koninkrijk.

En dat in heel schitterende termen. Jeruzalem zou een grote en stralende stad worden, met een gigantische tempel. En alle volken zouden eerbiedig naar Jeruzalem komen, en buigen voor de grote zoon van David, die zou komen in de naam van de Heer.

Al met al waren de verwachtingen dus heel concreet, maar vaak ook heel aards. Ze hadden betrekking op een beslissende overwinning voor Israel, op vijanden die van de aardbodem waren verdwenen, en op de troonsbestijging van een werkelijke koning.

En we kunnen ons afvragen wat *wij* ons voorstellen bij het koninkrijk van God.

Voor een deel kunnen we ons wel aansluiten bij de aloude verwachtingen, maar we kijken wel verder dan het oude Israel. Of een herstel van het aardse rijk van David of Salomo.

Wel zien we inderdaad een troonsbestijging, en een beslissende overwinning op de aloude vijand. De Satan.

En dat koninkrijk, dat zou je kunnen vereenzelvigen met de wereldwijde kerk van Christus. Een rijk dat klein begint, maar steeds groter wordt en steeds meer invloed krijgt.

Je mag ook de complete aarde beschouwen als Gods koninkrijk. We geloven dat Jezus is opgevaren en zit aan de rechterhand van de vader, dat alles onder zijn macht is gebracht.

En dat hij zal terugkomen om al zijn tegenstanders voorgoed te laten verdwijnen.

Dan is Gods koninkrijk definitief gekomen, en daar kijken wij vol verwachting naar uit.

is vlakbij gekomen

Maar zover is het nu nog niet.

Immers, we horen Jezus zeggen: het koninkrijk van God is "nabij gekomen". Het is er nog niet, dus, maar is is wel vlakbij gekomen.

En opnieuw de vraag: wat bedoelt Jezus daar mee?

Ik denk dat we dat op twee manieren mogen uitleggen.

In de eerste plaats wil Jezus zeggen dat het maar heel kort meer duurt, voordat dit koninkrijk van start gaat. Het staat op het punt om te beginnen.

En wanneer is dan die start?

Je zou kunnen zeggen: het begint met Jezus *dood en opstanding*. Zijn dood is de definitieve verzoening tussen God en de mensen. Nu staat er niets meer tussen God en de mensen in, want Jezus is de middelaar en de verlosser. God en mens tegelijk, de brug tussen hemel en aarde.

En zijn opstanding is een voorproef van de opstanding van alle mensen, van een nieuw begin, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat moet allemaal nog komen, in zijn volle omvang, maar het begin is gemaakt, en dat gaat ook niet meer stuk.

En dat begin, die herstart, die was vlakbij gekomen. Johannes en Jezus kondigen dat begin aan, dat vlak voor de deur staat. Bereid je voor, let goed op, er staat iets geweldigs te gebeuren. Heel binnenkort.

Maar je kunt het ook op een tweede manier opvatten. Dan wil Jezus ons zeggen dat het Koninkrijk vlakbij is gekomen, namelijk op heel korte *afstand*.

Zoals twee schepen, die op zee varen. Eerst op grote afstand, maar ze komen steeds dichterbij en op een goed moment zijn ze vlakbij elkaar. Je kunt de kleuren op het andere schip onderscheiden, je ziet de mensen lopen op het dek, je kunt horen wat ze zeggen, als je goed luistert, boven het geraas van je eigen motoren uit. Of wanneer je die motoren even uitzet, en je een tijdje door de wind laat meevoeren, dan hoor je het nog veel beter.

Zo kwam, in Jezus dagen, het koninkrijk van God langszij.

Een klein tijdje voer het dwars door het blikveld van de mensen.

En dat konden de mensen zien aan het *leven en werk* van Jezus.

Hij liet weer zien hoe het leven werkelijk bedoeld was. In volledige harmonie met God, in liefde voor zijn naasten. Hij liet het zien door wonderen van genezing, door daden van schepping, doordat hij niet gebonden was aan de natuurwetten van deze aarde.

We hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt de apostel Johannes in een terugblik, de heerlijkheid van de eniggeborene van de Vader. Vol van genade en waarheid.

We hebben hem gehoord en gezien en herkend, we hebben een blik in de hemel zelf gehad, en gelukkig, gelukkig had iemand ons gewaarschuwd. Kom, kom naar de goede kant van het schip, kijk over stuurboord, daar moet je wezen.

Kijk nu, nu heb je je kans, het is vlakbij gekomen.

en daarom begin ik een nieuw leven

Het koninkrijk van God is vlakbij gekomen, en *daarom* begin ik een nieuw leven.

De nadering van Gods rijk wordt aangekondigd in dringende bewoordingen.

Johannes kondigt komst van het rijk aan, en hij kondigt de komst van Jezus aan.

Jezus op zijn beurt, kondigt ook de komst van het koninkrijk aan. Hij gebruikt vrijwel dezelfde woorden.

Dat is opvallend. Jezus zegt niet: het is begonnen, want ik ben inmiddels gearriveerd.

Of: ik ben hier, en dus is het koninkrijk nu ook al hier.

Nee, ook Jezus *kondigt* het koninkrijk *aan*. De aanstaande start, en de close up van de hemel op aarde. Er staat dus, ook na Jezus aankomst, nog iets te gebeuren.

En dat is de kernboodschap van Jezus' vroege prediking. Dat kun je opmaken uit de plaats die het hier heeft in het Matteus-evangelie. Matteus werkt vaak met samenvattende zinnen, die de essentie van een hele periode weergeven. Hier maakt hij duidelijk dat Jezus, na de arrestatie van Johannes de Doper, in dezelfde lijn doorgaat, en in heel Gallilea deze boodschap brengt: Kom tot inkeer, *want* het koninkrijk van de hemel is nabij.

"Want". Dit is een kernwoord. Ik bekeer mij *want* ...

Merk op dat de oproep om je te bekeren wordt gedaan aan alle hoorders. Ook al horen ze bij Israël, het verbondsvolk, ook al zijn het de geestelijke leiders uit die dagen. Die worden door Johannes zelfs het hardst aangepakt.

En dat mag ons waarschuwen. De komst van God koninkrijk is geen vanzelfsprekende zaak. Mensen van het oude verbond, die vertrouwen op hun afkomst, of hun eigen kracht of hun eigen vroomheid, die lopen gevaar. Zonder werkelijke bekering gaat het aan ze voorbij. En dat geldt ook voor ons. De oproep om je te bekeren is nog steeds het indringende begin van Jezus prediking.

En wat houdt dat dan in?

Ook in de *bekering* zitten de beide aspecten van tijd en afstand.

Bekering houdt in dat je op een bepaald moment in je leven, op een bepaald tijdstip, jezelf overgeeft aan Jezus. Dat je hem erkent als jou koning, en dat je zodoende gaat delen in zijn overwinning. Dat je besluit, om niet langer te vertrouwen op je eigen kracht. Dat je inziet, zonder deze Jezus, deze verlosser, ben ik verloren. Dan red ik het misschien prima op deze wereld, maar meer wordt het ook niet. Dan is mijn graf mijn laatste rustplaats. En ben ik van God los, voor altijd.

Maar wanneer ik me overgeef aan Jezus, dan deel ik in zijn dood en zijn opstanding. Dan ben ik een erfgenaam van het eeuwige leven, in Hem. En dat wil ik.
Ik daarom zeg: Ja Heer Jezus, u bent mijn Koning.

En na dat moment begint een nieuw leven. Een leven dat helemaal in dienst staat van Jezus en het koninkrijk van God.

En dan mag ik, in mijn eigen leven, al iets ervaren van de nabijheid van Gods rijk. Iets zien van Gods heerlijkheid, zijn stem uit de hemel horen, en af en toe de kleuren zien, van een wereld die nog in aanbouw is. Zo dichtbij is het koninkrijk, en zo zichtbaar en hoorbaar is het wanneer ik mij er naar toekeer, steeds opnieuw.

En wanneer ik leef in de stijl van het koninkrijk van God, in oprechte liefde voor God en mijn naaste, wanneer ik echt leef zoals God het bedoeld heeft, dan mag ik, zelfs ik, iets laten zien van dat koninkrijk van God, dat vlakbij is gekomen. Een licht voor de wereld, een venster dat uitkijkt op de hemel zelf.

En elke dag opnieuw.

Niet meer jarig, maar nu ...

Lieze zit tegen Pappa aangeleund, en kijkt naar de vlammen in de vuurkorf ...

Nog steeds een beetje blij, van alle leuke dingen vandaag. De kado's, de prachtige speurtocht, het gezellige eten,....

Maar nu is ze toch een beetje verdrietig. Een heel klein beetje maar ... en Pappa heeft door wat er aan de hand is.

"Nu is je verjaardag weer voorbij, he?" zegt Pappa.

"Ja, Jammer he ..., het is zo snel gegaan.."

"Maar", zegt Pappa "je bent wel 8 geworden, en dat gaat niet voorbij"

"En ineens is Lieze weer helemaal blij: yes, ze is eindelijk 8!"

"Gaan we nog even voetballen Pap?"

"Nee, daarvoor is het te donker, maar je mag wel even op je nieuwe voetbalschoenen lopen. Om alvast een beetje te voelen hoe het voelt"

Amen

Leefregel Efeze 4 : 2 t/m 6 BGT

God heeft jullie uitgekozen. 2 Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en geduldig. Verdraag elkaars fouten, en houd van elkaar. 3De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven.

4Leef met elkaar alsof jullie één lichaam zijn, met één geest. Want jullie zijn allemaal door God uitgekozen om gered te worden. Daar vertrouwen jullie op. 5Jullie hebben dezelfde Heer, hetzelfde geloof, dezelfde doop. 6En jullie hebben dezelfde God, de Vader van alle mensen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen, hij geeft leven aan alles en iedereen, hij is aanwezig in alles en iedereen.